

BETTY BRISK

HET OOG IN DE HEMEL

PIERRE NEDJAR



PIERRE NEDJAR

BETTY BRISK

HET OOG IN DE HEMEL



Inkleuring: CHAGNAUD

Redactionele verzorging Nederlandse uitgave:
Van der Heide produkties, Zandvoort

Uitgever:

DARGAUD  **BENELUX**

Kindermansstraat 3 - 1050 Brussel (België)

HET OG IN DE HEMEL









Godzijdank...
We zijn niet alleen
op dit eiland...

Grrrrr...



We hebben een
rondje gelopen!
Het beste dat we nu
kunnen doen, is die
voetsporen volgen.



Heel verstandig dat je me ge-
waarschuwd hebt, Teo. Kom.



Wat een jungle...
Ben je daar nog, Hopi?



Brave hond... Zet 'm op!
Nog even en dan zijn
we er...



Ja, ja, kan zij
makkelijk zeggen!



Intussen, 'n paar mijl daarvandaan...

Nee, ze hebben 't niet gered...
het is de reddingboot van de
Lucky Star... Leeg!



We kunnen het zoeken staken.
Ik ga terug naar de basis.
Licht de Amerikaanse ambas-
sade in Nassau in. Over.



Schiet op, Hopi!
Denk maar aan al
die lekkere, grote
kluiven die je
straks krijgt!









* Cubaanse veiligheidsdienst.















* Pas op!



* Gewere en, dan







• De Cubaanse kustwacht kwam vanochtend op bezoek. Ze zochten ons onder de naam de 'Casa de los Gatos'. U verstaat Spaans?





Loustac kruist in de Archipe van Sabana, ongeveer 50 mijl naar het oosten. We moeten hem de zaak uitleggen, zonder de Cubanen te alarmeren.

Zouden ze ons afnisteren?



Waarschijnlijk wel. Hallo? De Spirale hier. Ik roep de Nausicaä op. Hallo? Nausicaä, hoort u mij?

...Krrr... Nausicaä aan Spirale. Loustac hier. Ik ontvang u prima. Hoe gaat het sinds vanochtend?



Ik heb een klein probleem. Er is hier een zeeotter die kennelijk verdwaald is. Het is een vrouwtje en ze probeert naar het noorden te gaan, maar ze is aan het eind van haar krachten. Ze loopt hier gevaar door haaien verslonden te worden. En ik kan niet de hele tijd op haar letten...



Krrrr... Krrrrr...



U zult er geen spijt van hebben. Het is een prachtig exemplaar. Mijn positie is: 23.26 noorderbreedte en 81.25 westenlengte. Uit.



Ja, ja, ik snap het... Een uitstervend ras, die zeeotters... Goed, ik laat het diertje over een uur bij u ophalen. Over!



Hij heeft 't begrepen. Gaat u zich maar wat opknappen. Als u iets anders wilt aantrekken, neemt u maar iets uit m'n kast.

Dank u voor al uw hulp...

Graag gedaan, jongedame.



Good heavens! Ik heb nog nooit zoveel meegemaakt in zo korte tijd! Wat zeg jij ervan?

Ik wil m'n eten, vrouwtje!



Hmmm... niet veel bijzonders, z'n gaderenbe



NOK NOK

Ja!



Dat staat u beter dan mij!



Hier... Neem dit mee... Het is niet veel, maar u kunt 't goed gebruiken, denk ik...



FRRRLLLL

?

Mijn god! Ze zijn teruggekomen!













Houd je niet van het carnavale, liefje? - Ja, heel veel



• Ziekte die de koffie niet plantgeb









Wat doe je hier?

Ik... eh... ik heb de bus naar Havana gemist...



Heb je hier geslapen? Waarom heb je niet geprobeerd een lift te krijgen op de Carretera Blanca? Dat doet iedereen.

Ik lift niet graag...



Ik houd wel een auto voor je aan. En ik zal erop letten dat de bestuurder niet dronken is, zoals de arme drommel die van nacht van de brug af is gereden...

* D'Autocito-Blanche.



Er zijn weinig auto's...

Nee, er is weinig benzine.



Compañera, wil je dit meisje meenemen naar Havana?

Natuurlijk. Stap in.



Ik heet Amanda... En jij?

Betty. Ik ben Canadese.

Canadese? Jullie hebben vast goede shampoo... de haar is zo mooi!

Dank je.



Goed geslapen?

Prima. Dat kwam zeker door de cocktails van gisteravond.



Het Congresscentrum is in Cubanacán, aan de rand van Havana. Tien minuten rijden.



Ik wilde u vragen om na uw lezing bij mij een van uw boeken te signeren. Ik maak uitstekende mojitos!



Heus waar, Amanda? Heb je me echt nodig om shampoo en zeep te kopen in die tienda libre? *

Voor wat hoort wat, Betty. Ik geef je een lift, jij doet de boodschappen. Als buitenlandse mag jij erin.



Maak je dan niet op, en zo? Hier kan je alleen spulletjes kopen in de groene zones - dochtergroene zones, snap je wel? - waar uitsluitend toeristen mogen komen. Voor ons is het de librería (1) en de eindeuze rijen en dan krijg je steeds "no hay" of "se acabó" (2) te horen.



Kijk, Betty! Ze houden ons in de gaten!



* Spion



* Drukke laan in de Vedado-wijk.



Ze accepteren daar alleen dollars. Ik betaal je terug in pesos, cinco por uno (1). Okay? Er staat een seguroso (2) bij de ingang. Ik pas wel op je hond.



Een seguroso! En als hij je signalement heeft, Betty? Als hij je herkent? Wat doe je dan? Damn it! Was ik maar veilig aan boord bij Ramon Diana... Nu loop ik een enorm risico! En voor wat? Voor zeép...!



We're gonna make reservations for the Tropicana tonite. You're joining us?

Canadese toeristen...



Scobby! What a surprise!

?



My name is Jason, not Scobby!

Oh, really? Too bad. Bye!

(1) Vijf pesos voor een dollar. (2) Politieagent



...300, 400, 500 dollar. Mmmm, 'n gulle man, m'n professor... Ik zal maar meteen wat voor mezelf aanschaffen...



6.45

Bloomers \$ 4.95



Niet veel later...



Wow! Betty! Je veroorzaakt straks nog 'n opstootje!



Hier, Amanda. Cadeautje. Zeep en shampoo. En lipstick, tandpasta, nagellak, deodorant, mascara en parfum. Kun je me naar de haven brengen?



We zijn er. Als je wilt, kunnen we straks op de Rampa wat gaan drinken. En een hapje eten bij m'n vriend. Je kunt er zelfs blijven slapen... Hij is niet echt het einde, maar hij woont alleen in een groot huis. En bij mij zitten we met z'n vijven in één kamer. Accoord?

Dank je wel, Amanda, maar ik heb een belangrijke afspraak en...

Een afspraak? Hier? Met een zeeman?

Eh, zoiebs ja...



Ik geef je 't adres van m'n vriend. Kom even langs voordat je vertrekt.

Ik zal m'n best doen, maar ik beloof niets.



En nu op zoek naar La Spirale!



Pfff... We lopen nu al twee uur te zoeken. Hopi... Of hij is al vertrokken, of hij ligt ergens anders...

Jammer. Het eten was goed aan boord.



Wacht 'ns! Hij had 't over een congres! Misschien hebben we nog een kans!



Zou er een taxi in de buurt zijn?



...of iets anders met vier wielen...





Intussen, op de Malecón... (1)



(1) Boulevard van Havana (2) Luister, vriend!



Tien minuten later...





Tien vendes extra
als je hier op me
wacht met m'n hond

Schiet op. Ik mag
hier helemaal niet
stoppen...



Wie is u? Professor Ramon Dayana?... Ah,
hier... ProfessorRa... Ramandayana. "Spiraal-
structuren, bouwstenen van het leven".

Dat is 'm.



U treft het niet. De lezing is
een kwartier geleden afgelopen.
De professor is niet meer
aanwezig...

Waar lo-
geert hij?



Dat mag ik niet zeggen.
Maar u kunt een verzoek
indienen bij de directie
van het...

Nee,
dank u...



Hier verstop ik
altijd m'n sleutel.
Nu kent u al m'n
geheimen!



Kent u Madrid,
professor?



Intussen...

Dus dit is de Rambo
die de yankees ons
sturen...



Heel opvallend. Zou me verbazen als
ze hier een vissersboot kwam huren...



De Marina Hemingway is voor de
vissersboten en de pleziervaart.
Havana is de handelshaven...

Kon je dat niet
eerder zeggen?



Ik ga eerst vijf
dagen naar m'n
familie in Santiago
de Cuba...



En dan naar Madrid! U weet niet half hoe
moeilijk het is om een visa te krijgen. Ik
heb m'n paspoort al en m'n vliegticket!
Madrid, Sevilla... Spanje is zo groot...



Of 't gróót is? Vier kaden
van elk een kilomeber!



¡PARE!*

* Stop!



* Departamento General de Inteligencia



La Spirale! Ramon Diana! Ik kan hem niet achterna rennen... De kaden worden bewaakt!



En hier blijven kan ook niet. Overal uniformen!... Ik moet improviseren, Hopi...



...En nu echt de rol van yankee-spionne spelen!



De stoutmoedigheid en het doorzettingsvermogen van het meisje laten er geen twijfel over bestaan: het is een C.I.A.-agente, goed opgeleid, vasthoudend, kent 't terrein als haar broekzak. In één woord: gevaarlijk.



We weten niet waar ze op uit is, maar het is duidelijk dat ze de beschikking heeft over belangrijke externe en interne contacten. Allereerst Loustac. We hebben hem uitgewezen. Dan de partijsecretaris, die ze om ons onbekende redenen op de Bacunayagua-brug heeft uitgeschakeld. En tenslotte die fabrikant van baseball-bats, die zich opeens voor haar opoffert... Fidel is trouwens ook niet tevreden over die twee neergeschoten toeristen. Slecht voor ons imago.



Als het meisje haar opdracht heeft volbracht, zal de C.I.A. proberen haar het land uit te smokkelen. We moeten op alles voorbereid zijn. Dus: het schaduwen van Amerikaanse agenten intensiveren, radiobERICHTEN onderscheppen, enz. Fidel wil het meisje persoonlijk ondervragen. Als wij falen, zitten we voor de rest van ons leven suikerriet te snijden...



Behalve زان, Pedro Navarra. Voor jou heeft Fidel iets anders in petto, al weet ik niet wat. Tenslotte ben jij verantwoordelijk voor deze toestand. Als je een vent was geweest, had je die meid voorgoed het zwijgen opgelegd en dan was de zaak uit de wereld geweest. Maar eerst mag je ons helpen haar terug te vinden... levend.



Ik ben doodmoe... Wat een armoede hier... Maar gelukkig geen politie!



Hopi heeft honger...



TAM TABALAM
TAM TABALAM







Wat... Wie... wie ben je? Waar ben ik?

Ik ben Josefina. Je bent mij thuis.
Je bent gisteravond bewusteloos geraakt
tijdens de Santeria...



Je heb veel gedroomd...
Veel gepraat... in het
Engels...

Ik moet weg!



Wees niet bang! De Goden zijn je vrienden.
Ze beschermen je...

Nee, mijn enige vrienden zijn groen;
rechthoekige, groene papiertjes.



Nou ja... Ik zal wat eten voor je
maken. Je zult wel trek hebben na
al die emoties.



Twee uur later...

Het was heel lekker, Josefina,
maar hoe eerder ik vertrek hoe
beter... voor jou!



Adios, Betty. Moge de
goden je beschermen.



Eén god
zou al mooi
zijn...



Luister, Hopi, mijn plan is heel simpel. Je weet
dat de Amerikaanse marine een basis heeft in
het zuiden, bij Guantanamo. Ja, dat weet
iedereen! Nou, we lenen Amanda's auto en
rijden dan naar Guantanamo. Eenmaal daar
is 't een fluitje van 'n cent...



Heel simpel en heel
gevaarlijk... Maar 't is
beter dan zwemmen...







Toe maar... Wat 'n
apparatuur



Ja, 'n complete zend/
ontvanginstallatie. Ik heb 'm
net getest... Heeft Amanda
niet verteld dat ik elektro-
technisch ingenieur ben?

En radioamateur?



Nee. Ik kan je alleen zeggen dat de
politie dit allemaal heeft gevonden in
de doods-kist van een medewerker van
de Cubaanse ambassade in Tokyo.
Slim, maar riskant. Maar hoe dan ook,
heer wat goedkoper dan een zender
via de sateliet.

Werk je voor de politie?



Ja. Ik moet ze leren hier-
mee om te gaan. Ik hoop
dat ze jou niet hebben
zien binnenkomen.



Het heeft me maanden gekost om
de veiligheidsdienst ervan te over-
tuigen dat ik betrouwbaar was. Ze
hebben nogal last van paranoia.



Ze zien overal
spionnen...



CRONK Sorry!



Hoera. "sorry"! Ik zei u toch dat ik een
rif heb geraakt! Ik ben de hele nacht
bezigt geweest heb lek te dichten! Ik moet
zo snel mogelijk het dok in! Over...

Key West aan Spirale. U weet toch,
professor, dat schepen die van
Cuba komen geen toegang hebben
tot Amerikaanse havens? Over



Hoor 'ns, ik val de Gouverneur
niet graag lastig om 'n klein-
heidje. Dus doe je best. Over.



Krr... Hallo? Key West aan Spirale. U
hebt toestemming om de haven binnen te
lopen. Om humanitaire redenen. Over.



Draai knop A om. De
gezochte frequentie
verschijnt in B...



Fii... Wiii... Korte
golf... Whiiii... Hallo?
Ramon? Hoort u mij?



Een oproep? Een vrouwenstem?
Ja hoor! Dat moet haar zijn!

Hector Havana. Hé dat
komt bij ons vandaan!









Er staat een wachtpost voor de deur... Een bescherming waar ik niet op had gerekend...



Dan kunnen we even een paar uur uitblazen. Kom, Hopi.



Misschien kan ik in de tussentijd een raadsel oplossen...



Contact opnemen met Old Ernie... Over vier dagen... Gebruikelijke schuilhol...



Mmmm... Het oog... Open je oog, Betty... Déjame vivir, Pedro!...



Wat boven is...

...is als wat beneden is.



HHH!!



Op dat moment, in Miami, Florida...

Ladies and gentlemen, the captain and his crew welcome you on board and wish you a pleasant flight. Thank you for flying Air Jamaica.



Misschien kom ik wel te laat...



Niet aan denken!



Si! Eerst de onderhanden. Die zie je toch niet als je glimlacht...













Twee dagen later landt een vliegtuig van de "Cubana de Aviación", afkomstig uit Kingston, Jamaica, op het vliegveld van Havana...



Havana... Ik dacht niet dat ik er zo snel terug zou komen... Met een hond nog wel! En de kans dat ik er langer moet blijven dan me lief is...



Maar ik kan niet meer terug. De beerling is geworpen. Als het mis gaat, weet ik wat me te wachten staat...



Zal ik z'n nek even definitief uitscheren?



Nog niet, Paquito. Ga liever de boer ondervragen die verbindings-agent was tussen Betty en Amanda.



Een schipbreukeling? Hm, wat denk jij, José?

Een schipbreukeling? Die alles in haar omgeving vermoordt, saboteert, verwoest, omkoopt? Nee, dat gaat er bij mij niet in.

Tja, dat is zo... Waar zou ze nu zijn?



Niet ver daarvandaan...

Ik weet niet of u dat bedoelt, maar Hemingway zei vaak...



"M'n daiquiri in El Floridita... en m'n mojito..."

Nou? Z'n mojito... Waar?



My mojito in la Bodeguita
My daiquiri in El Floridita

Ereest Hemingway

XIV



Haif één. Als ze maar de goeie kiest.



La Bodeguita del Medio. Ik hoop dat 't daar is.









(1) Heel goed (2) plaatselijke salsa









Professor Ramon
Diana, neem ik aan.

Ramandayana.
Alles goed?



Ja. U bent ook niet kapot
te krijgen...

Ik moest iets goedmaken.
Ik had moeten weten dat
je hond roet in het eten
zou gooien.



Hopi is geen bijster slimme hond... Lieve
help, hoe kunt u zo'n vliegtuig besturen?
Het ziet er zo ingewikkeld uit...

Het is een ouwe Russische Antonov.
Net zoiets als een tractor.



Topsnelheid 200 km/u... We zijn over drie
minuten boven de kust en over drie kwartier
in Key West...

Laten we niet te vroeg
juichen. Je weet maar
nooit.



A! Ze zijn er vlug bij!
Riemen vast!

Hoe bedoelt u? Wat is er
aan de hand?



Een Mig! Met vier dode-
lijke raketten! Ik wijzig
het programma.



Raketten? Hebben ze die dan nog?

Reken maar. We vliegen langs de
bergrug tot de uiterste westpunt.
Dan proberen we het Mexicaanse
schiereiland Yucatan te bereiken.



Het weer is gunstig. Ze kunnen niet
tot onder de wolken dalen zonder
gevaar te lopen te crashen.

Dat is tenminste iets.



Als je kunt bidden, dan is 't nu
de tijd...

Onze Vader, die in de
hemelen zijt...











Een paar uur later...

...We zijn bijna in Guantanamo.
De basis ligt twintig kilometer
meer naar het zuiden...



Nu ik erover nadenk, professor, de
chauffeur van de Corvette heeft u
niet gezien. U kunt nog weggkomen.
Tenslotte wordt u door niemand
gezocht!

Weggaan zonder jou? Hou op!



Misschien kunnen we in
de stad iets drinken.
Ik sterf van de dorst,
■ niet?



Even later...

Misschien hebben ze
daar sigaretten. Ik ben
zo terug.



Ik wed dat ik eerder in
Key West ben dan u!



Succes, Betty.



Op hetzelfde moment...

...Alle beschikbare patrouilles zijn
gemobiliseerd. Ze hebben de opdracht te
schieten zonder waarschuwing vooraf. We
zullen haar vinden!

Ik geef je nog 24
uur, Valdès.



!?



Kijk! Dat is...

!



DE CORVETTE!

VROO



De Amerikaanse
basis!









...De weersatellieten hebben geen vorming van nieuwe cyclonen waargenomen. Dit betekent dat we de komende dagen kunnen rekenen op een wat normaler weertype voor de tijd van het jaar...



...Tot slot het laatste nieuws over Betty Brisk. Volgens een bulletin van de persdienst van de marine is haar gezondheidstoestand uitstekend en ze zal binnenkort terugkeren naar de Verenigde Staten. Er gaan geruchten dat ze van plan is haar uitzonderlijke avonturen te boek te stellen en dat grote uitgevers haar al hebben benaderd voor het afsluiten van lucratieve contracten. Voorlopig lijkt onze nationale heldin zich echter te willen onttrekken aan al deze belangstelling, maar talrijke televisienetwerken, waaronder ABC, CBS, NBC en CNN wachten met ongeduld op een excl... **KLIK**



EINDE



Te verschijnen:
DE BETOVERDE CIRKEL

